

NIEUWSBRIEF

Nummer 38
Februari 2024

Agaath Bakker



Nieuws vanuit Guinee

Lieve allemaal,

Via deze nieuwsbrief neem ik jullie mee op reis naar Hoop Kliniek te Guinee.

Dinsdag 9 januari '24 is onze vertrekdag. Eveline, een collega/vriendin van me, gaat ook (weer) mee. We komen dezelfde avond aan in Conakry, waar vrienden, Jean en Marie, ons opwachten. Twee dagen later reizen we verder naar N'Zao/Hoop Kliniek. We zijn erg dankbaar dat de MAF vliegt. Na een vlucht van ruim twee uur landen we op het vliegveld, 20 minuten rijden bij de kliniek vandaan.

Het is heerlijk om hier weer te zijn en collega's, vrienden en bekenden te ontmoeten! Dankbaar ben ik dat dit dankzij jullie ondersteuning elk jaar weer mogelijk is, en dat op deze wijze veel mensen geholpen kunnen worden.

Eveline zal in deze nieuwsbrief verder schrijven over haar ervaringen alhier:

Deze keer een inkijkje via een bezoeker. Al ruim twee weken verblijven we in Guinee. De ontmoetingen zijn hartverwarmend!

Voor mij is het de tweede keer dat ik hier verblijf. De eerste keer was het overweldigend; het is zo'n enorm contrast met Nederland. Alles is anders: de geur, het weer, de wegen, de armoede, de soms nijpende situaties in de kliniek. Het betekent echt uit je comfortzone stappen. Dat maakt een diepe indruk, wat je ook allemaal moet verwerken. Daarnaast geeft het een besef hoe ontzettend goed wij het hebben in Nederland (te goed?).



*Met de MAF van Conakry naar N'Zérékoré.
I.p.v. twee dagen over de weg hobbelen 2,5 uur in de lucht.*



2

De dagen verlopen elke dag anders, er komt van alles op je pad op een dag; het tempo ligt hier wat lager, maar gezien de warmte is dat ook niet vreemd.

Waar wij denken in materiaal, gaat het er hier anders aan toe. Heel praktisch: een kind vervoer je op je rug en je boodschappen zet je op je hoofd. Vervoer over de weg: er past veel meer in en op een auto dan bij ons! :-)

Het is bijzonder mooi om te zien hoe opgewekt en blij de mensen hier zijn.

We gingen op bezoek bij Zoaro (die samen met zijn moeder en nichtje in een kleine kamer woont) en hadden een stokbrood meegenomen.

Als je dan ziet dat moeder dit nog deelt met de overbuurvrouw en een buurmeisje, ondanks dat ze het zelf echt niet breed hebben, maakt dat je wel klein.

Meewerken op de wondpoli is erg interessant. Je komt veel wonden tegen die je bij ons niet snel ziet. Vaak komen patiënten pas na lange tijd naar de kliniek en wordt eerst de toverdokter bezocht. Er heerst nog veel bijgeloof. En daarnaast zijn de omstandigheden ook totaal anders, als we alleen al denken aan het materiaal dat wij in Nederland allemaal hebben en kunnen bestellen; hier werkt men vooral veel met Betadine en vette gazen.

Diep respect voor alle collega's die hier werken, onder omstandigheden die echt niet altijd gemakkelijk zijn. Ze komen veel leed, verdriet en duisternis tegen.

De wondkamer is erg klein en de patiëntenstroom neemt toe. Er wordt uitgezien naar een grotere wondkamer.



Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.
Mattheüs 5:16



Op de plaatselijke markt is van alles te verkrijgen!



De wondkamer



COLOFON

THUISFRONTTEAM

Corine Dekker
Weegbree 11
2861 SM Bergambacht
E-mail: tft.bakker@cama.nl
ALS U DEZE NIEUWSBRIEF LIEVER NIET
MEER WILT ONTVANGEN, KUNT U DIT
DOORGEVEN AAN HET THUISFRONTTEAM.

SUPPORT

GIFTEN (FISCAAL AFTREKBAAR)

ABN AMRO

NL76 ABNA 0484 6740 48

ONDERHOUD AGAATH (EN KLEINE PROJECTEN TIJDENS UITZENDING):

T.N.V. CAMA, O.V.V. VERPLEEGKUNDE
AGAATH

SCHOOLFONDS HOOP KLINIEK:

T.N.V. CAMA, O.V.V. SCHOOLFONDS
GUINEE

KRAAMKLINIEK:

T.N.V. CAMA, O.V.V. KRAAMKLINIEK
GUINEE

HOOP KLINIEK ALGEMEEN:

T.N.V. CAMA, O.V.V. HOOP KLINIEK
ALGEMEEN

CAMA ZENDING

Hoofdstraat 55
3971 KB Driebergen-Rijsenburg
Postbus 265
3970 AG Driebergen-Rijsenburg
Telefoon: 0343 - 443392
E-mail: info@cama.nl
https://camazending.nl

Er verblijven ook een aantal kinderen in de kliniek. Eén ervan is Nathalie, 5 jaar oud. Ze kwam naar de kliniek in verband met een enorme wond op haar rechter bovenarm. Wat begon als een abces, is uitgegroeid tot een enorme wond. Er is van alles geprobeerd door middel van traditionele behandelingen. Haar moeder heeft toen tegen de wil van de verdere familie haar dochter meegenomen naar N'Zao. Hiervoor heeft ze een stuk land moeten verkopen, om dit te kunnen betalen!

Nathalie droeg allerlei amuletten, toen ze hier aankwam. Deze zijn door de arts verwijderd. Ze werd aangevallen door demonen en je zag de angst in haar ogen. De pastoraal medewerker van de kliniek en collega's vertelden haar over Jezus. De moeder van Nathalie en Nathalie zelf kwamen de volgende zondag naar de kerk! Wat een wonder als Gods licht doorbreekt en de duisternis verdreven wordt!

Het is hartverscheurend om te zien hoeveel pijn ze heeft tijdens de wondbehandeling. Helaas is goede pijnmedicatie niet voorhanden. Wanneer de wondzorg te groot en te pijnlijk is, wordt het op de operatiekamer onder verdoving gedaan.



Nathalie en haar moeder

Heel gaaf om te zien dat de kraamkliniek is geopend en de eerste baby's geboren zijn. De verloskundigen zijn blij en stralen! Hopelijk weten steeds meer vrouwen de weg naar de kliniek te vinden.

Bidt u mee:

- Voor kracht en wijsheid voor alle artsen en collega's.
- Voor de kracht van Gods licht.

Hartelijke groet,

Agaath

Mais les sages-femmes craignent Dieu
elles laisserent vivre les enfants

Exode 1:17



Verloskundigen



➤ Drie patiënten op zondag naar de kerk; links Nathalie.